

Auteur Orendi duikt in de geschiedenis van zijn vader: slachtoffer, held of dader?

Orendi – De doem van mijn vader verschijnt op 31 maart 2017 bij Uitgeverij Tobi Vroegh.

In dit spannende egodocument doet auteur Erik Orendi verslag van een historische en psychologische zoektocht vanuit het Baarn van zijn jeugd door Duitsland, Oost-Europa en Siberië.

Orendi (1958) heeft iets onder de leden. Iets dat al in zijn familie broeit sinds zijn voorvaderen in de twaalfde eeuw naar Transsylvanië trokken, het land van Vlad Dracula, de bloeddorstig heerser. Waarmee is hij besmet? En waarom? Is het omdat zijn vader op zijn vijfde verdween? Of is het al voor zijn geboorte ontstaan?

Kleurrijk en speels

Aan de hand van kleurrijke anekdotes, meeslepende verhalen en speelse wetenswaardigheden gaat Orendi op zoek naar antwoorden. Hij onderzoekt de verwarring over zijn afkomst en ondervraagt uiteindelijk zijn vader in Zuid-Duitsland aan het Bodensee.

Slachtoffer, held of dader?

De auteur ontwaart de geheimen van zijn vader Gerhard: tijdens W.O. II student uit Roemenië op een Duits patrouillevliegtuig. Daarna tien jaar dwangarbeider in Siberië. Tot zijn oude dag cipier met een sleutelbos waarmee hij de deur naar de vrijheid kon openen.

Orendi – De doem van mijn vader is het derde boek van Erik Orendi. Het is te bestellen via www.tobivroegh.nl en bij de (online)boekhandel.

Gegevens:

Titel: Orendi – De doem van mijn vader

Auteur: Erik Orendi

Prijs: € 15,95

ISBN: 9789078761570

Aantal pagina's: 154 pagina's

