

## Oproep aan lotgenoten die het onderstaande met mij gedeeld hebben.

Omdat ik een leeftijd heb, waarbij veel uit het verleden bovenkomt, hoop ik aansluiting te vinden bij kinderen van toen, die gezamenlijk met mij betrokken waren bij een of meer van de onderstaande gebeurtenissen. Ik schrijf een boek over de tijd, dat ik een jongetje van 10 jaar was en hoop dat er mensen zijn die mijn geheugen waar de ellende van toen het betreft, wat meer kunnen opfrissen.

- 1942 - 1944      Wie kwam, net als ik in de Deutsche Kirche aan Prinsen Bolwerk 1 te Haarlem?
- 1943 - 1945      Wie zat bij mij op de Deutsche Schule aan Prinsen Bolwerk 3 te Haarlem?
- 1944 aug.        Wie ging met onze klas van die Deutsche Schule mee op vakantie naar de Villa “Volonté” te Groningen? (Directrice was Frau Wolff).
- 1944 sep.        Wie ging met onze kindergroep vanuit Villa “Volonté” mee naar het barakkenkamp “Santberglager” am Großen Geeren in Ritterhude, Noord Duitsland?
- 1944 sep. - dec.    Wie ging met onze groep mee naar Dorfmark op de Lüneburgerheide, naar Gasthaus “Zu den drei Linden”? (Directrice was weer Frau Wolff).
- 1944 dec.        Wie vierde met mij de schamele Kerstmis in Gasthaus “Zu den drei Linden”, in Dorfmark?
- 1945 jan. - apr.    Wie werd met mij samen van Dorfmark overgeplaatst naar Leisnig in Sachsen (Oost-Duitsland) waar we terecht kwamen in een HJ-Lager?
- 1945 apr.        Wie ging er met mij mee vanuit het Lager in Leisnig naar Leitmeritz in Sudetenland? (Later Litomerice in Tsjechië).
- 1945 mei 1        Wie ging met mij in een lange voetmars vanuit Leitmeritz voor de Russen op de vlucht?
- 1945 mei        Wie maakte met mij 's nachts de tankslag mee tussen de Russen en de Duitsers, terwijl wij in een greppel wilden slapen?
- 1945 mei        Wie is samen met mij in een hospitaaltrein (Lazarettzug) met vele zwaar gewonden meegerisd en heeft toen met die trein lang op een zijspoor gestaan?
- 1945 mei        Wie is samen met mij op die reis (heel spannend) de Russisch - Amerikaanse bezettingszone gepasseerd?
- 1945 mei        Wie is met mij tijdens die lange reis door zusters van het Deutsche Rote Kreuz voor de nachten in schoolgebouwen en in ruimten van stations ondergebracht?
- 1945 mei        Wie is, net als ik door de Amerikanen van onder tot boven met D.D.T.-poeder bestoven?
- 1945 mei        Wie is samen met mij in de brandende zon naar het westen vervoerd in een Amerikaanse legertruck?
- 1945 mei        Wie is met mij per trein vanuit Frankrijk of België naar Oudenbosch overgebracht, naar het Repatriëringcentrum Saint Louis bij de Broeders?
- 1945 mei 23      Wie is hierna met mij per trein naar 's Hertogenbosch gebracht en daarna per legertruck naar het Doofstommeninstituut te Sint Michielsgestel?
- 1945 jun.        Wie is met mij per legertruck vanuit Sint Michielsgestel overgebracht naar een tehuis aan de Bosscheweg te Boxtel?
- 1945 jul.        *Ik werd te Boxtel door mijn broertje opgehaald en meegenomen naar de Broeders te Bergen op Zoom, daarvandaan met een tante terug naar Haarlem.*
- 1946 mei 9        Wie heeft met mij samen, nadat ik voor mijn oma en tante te lastig werd, in kinderkuis “Kennemerhoek” Varnebroek 1 te Alkmaar gezeten?
- 1947 jan. 11      Wie heeft met mij samen in kinderkuis “Decroly” van Eeghenstraat 117 te Amsterdam gezeten?
- 1947 jan. 30      Wie heeft met mij samen in tehuis “'t Mezenestje” Schubertstraat 32 te Amsterdam gezeten?

Hartelijk dank voor uw reactie(s),