



## *Mijn opa een NSB'er...* **IK WAS VERBIJSTERD'**

Over de opa van schrijfster Bettina Drion (44) werd thuis niet gesproken. Er was zelfs geen foto van hem te vinden, alsof hij nooit had bestaan. Op haar 28e ontdekte ze waarom: hij was fout geweest in de oorlog en ter dood veroordeeld. Pas vele jaren later durfde ze het zwijgen te doorbreken.

Tekst Hanna Gillissen Fotografie Anne Reinke

**I**k zat bij mijn ouders op de bank en vroeg: 'Ik wil iets vragen over mijn grootvader. Wat is er nu precies met hem gebeurd?' Het was even stil.

Toen antwoordde mijn vader: 'Je grootvader was NSB'er. Hij is geëxecuteerd op 3 mei 1945, twee dagen voor de bevrijding.'

Ik was verbijsterd. Ik had altijd gedacht dat mijn familie aan de goede kant had gestaan, dat mijn opa tijdens de oorlog als slachtoffer was omgekomen. Een conclusie die ik zelf maar had getrokken, omdat er nooit over de vader van m'n vader werd gesproken. Er waren geen foto's van hem, ook niet bij mijn oma. Hij viel op door zijn afwezigheid. Als ik er als kind naar vroeg,

zei mijn moeder: 'Dat vertelt je vader je nog weleens.' Dat moment kwam dus op mijn 28e. Wat mijn grootvader precies had gedaan, wist mijn vader niet. Z'n vader werd doodgezwegen door zijn moeder. Later door de kinderen zelf. Uit zelfbehoud, om pesterijen en uitsluiting van de maatschappij te voorkomen. Het enige wat hij had was een envelop met brieven, die mijn grootvader had geschreven toen hij in de gevangenis zat en ter dood was veroordeeld. Ik pakte er een. Tijdens het lezen van de eerste regels voelde ik mijn weezin groeien, ik wilde niet verder. Berouw? Had hij maar beter moeten nadenken!

### **Medeschuldig?**

Vervolgens heb ik het tien jaar weggestopt. Alleen de gedachte al dat mijn grootvader een verrader was, bezorgde mij een gevoel van afkeer. Daarom ging ik het uit de weg. Ik vond het opeens pijnlijk om een dodenherdenking op televisie te zien, of om het 'Dagboek van Anne Frank' te lezen; ik voelde me medeschuldig. Het kantelpunt kwam toen mijn zoon 9 werd. Mijn vader had op die leeftijd zijn vader verloren... wat een jong knulletje nog. Ik stelde me voor hoe het voor mijn kind zou zijn als