

# DE *verborgen* GESCHIEDENIS

Wat niet weet, wat niet deert, blijkt soms een waarheid als een koe. Niet voor niets zijn er familiegeheimen. 'Ik voelde als kind al dat er iets was. Alsof er een grote doos in de kamer stond, waar iedereen omheen liep,' aldus Bettina Drion, die dacht dat ze Joods was, maar een NSB'er als grootvader bleek te hebben. Als die doos eenmaal open is en de pijnlijke waarheid eruit is gerold, blijkt dat *in the end* toch altijd te verkiezen boven geheimhouding. We zijn immers onze geschiedenis.



Vrouwen over hun verborgen Tweede Oorlog-familiegeschiedenis



Schrijfster Renske de Greef over haar geheim



Ex-topturnster kijkt terug op haar pijnlijke verleden