



Zwolle, 24 oktober 2018

Aan de minister - president, geachte heer Rutte,

Ik vraag uw aandacht voor het volgende.

De premier van Noorwegen, mevrouw Erna Solberg, heeft in een persconferentie van 17 oktober jl. haar excuses aangeboden voor de wijze waarop Noorwegen, bij de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, Noorse vrouwen en meisjes, die gedurende de oorlog een relatie hadden met Duitse militairen, heeft behandeld.

Zij deed dit in het kader van de 70 -jarige herdenking van het VN verdrag inzake de Universele Rechten van de Mens waarin de grondrechten van mensen zijn vastgelegd. Haar conclusie is dat de staat Noorwegen zich na WO II niet heeft gehouden aan het grondrecht dat niemand gestraft mag worden zonder rechterlijk oordeel en zij biedt daarvoor excuses aan.

Ook in Nederland zijn vrouwen en meisjes die een relatie hadden met een duitse militair aan het eind van WOII vanwege deze relatie ernstig vernederd, verkracht en vastgezet, ondermeer door leden van de Binnenlandse Strijdkrachten, die de Nederlandse staat vertegenwoordigden.

In tenminste 118 steden en dorpen werden deze vrouwen kaalgeschoren en aan verregaande vernederingen onderworpen, met medeweten van de overheid. Ik mag u verwijzen naar de studie van drs. M. Diederichs 'Wie geschoren wordt, moet stil zitten'. ISBN 9085063493. Deze behandeling heeft grote traumatische gevolgen voor de vrouwen zelf en hun kinderen gehad.

Ook de Nederlandse staat heeft indertijd niet verhinderd dat deze groep vrouwen en meisjes verregaand in hun mensenrechten zijn geschonden en er is alle reden om, net als de Noorse regering, hiervoor excuses aan te bieden.

Als belangenorganisatie van (onder meer) kinderen van vrouwen die in WO II een relatie hebben gehad met Duitse militairen, doen wij een beroep op de ministerpresident het voorbeeld van zijn Noorse collega te volgen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Werkgroep Herkenning

drs. C.H.M. Holthuis-Buve, voorzitter