



Actueel: Vanuit het bestuur

Voorjaar is hoogseizoen bij Herkenning! We hebben het voorjaar al weer achter de rug en zoals ieder jaar in de april/mei periode bereikten ons viA het secretariaat en de telefoon ook deze keer veel berichten van mensen die een hulpvraag hebben of op zoek zijn naar de geschiedenis van hun ouders of grootouders. Het valt op dat steeds vaker kleinkinderen op zoek zijn naar hun familiegeschiedenis, omdat ze willen weten hoe het kwam dat hun vader of moeder getraumatiseerd raakte.

Er verschijnen nog steeds boeken van kinderen van foute ouders, we hebben er twee voor u gerecenseerd. Daarnaast is er een interessante en genuanceerde studie over de NSB in het Westland verschenen, die gepresenteerd werd op een symposium met veel bekende wetenschappers. Twee van onze donateurs hebben daar een verslag van gemaakt, de studie zelf wordt ook gerecenseerd. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan het boek van Mischa Cohen over de jeugdervaringen van onze oud-voorzitter Dick Woudenberg.

Contactbijeenkomsten

Na de goed bezochte middag in maart hebben we een volgende contactmiddag op zaterdagmiddag 2 september van 13.00 – 17.00 in de Amershof in Amersfoort.

Die middag zal schrijfster Janny de Heer met ons praten over haar boek “ De Barones”. Ook de hoofdpersoon uit haar boek zal aanwezig zijn. Dit boek is besproken in ons NieuwsBulletin van december jl. en u kunt meer informatie vinden op <http://www.jannydeheer.nl/de-barones.html> Onze jaarlijkse Donateursdag 2017 is op zaterdag 25 november in Amersfoort. Verdere informatie volgt in september.

Donaties

Uw donatie is nog steeds dringend gewenst! Helaas blijkt dat 40% van onze donateurs nog geen donatie te heeft overgemaakt voor dit jaar. Hoort u daar ook bij? Dan verzoeken wij u vriendelijk doch dringend dit zo snel mogelijk te doen op rekening nummer NL24 INGB 0005 285797 t.n.v. Werkgroep Herkenning onder vermelding van donatie 2017.

Heeft u een probleem met het betalen van uw donatie? Neemt u dan contact op met onze penningmeester Herman Schouten op telefoonnummer 038 4582224. Wilt u weten wat we met uw donatie doen? Kijk dan naar onze jaarverslagen op www.werkgroepherkenning.nl/ jaarverslagen.

Website

Er worden ons de laatste tijd weer jeugdverhalen toegestuurd door donateurs en andere kinderen van foute ouders. Die plaatsen we met hun toestemming op onze website, zodat u ze daar kunt lezen. Heeft u zelf een verhaal of ervaring die met ons wilt delen? Het is ook mogelijk om een verhaal afgeschermd te plaatsen op het forum. Neemt u dan contact op met het secretariaat of met onze website beheerder Frans ten Veen. Wij plaatsen regelmatig voor u relevant nieuws op de website. Kijkt u dus zo nu en dan eens op www.werkgroepherkenning.nl/. De website fungeert ook als archief, waar veel mensen gebruik van maken om iets op te zoeken over Kinderen van foute ouders en hun geschiedenis. Ook ontvangen we soms aanvullingen op de door ons geplaatste informatie, bijvoorbeeld de lijst met interneringskampen in de Noord Oost Polder en Drenthe.

E-mail

Donateurs die hun emailadres aan ons hebben doorgegeven, krijgen als dat nodig is apart van ons een mail als er iets te melden is of als er een verzoek om informatie. Iedere donateur krijgt een keer per kwartaal ons NieuwsBulletin per post of per mail en ontvangt uitnodigingen voor contactmiddagen.

Gonda Scheffel – onze voormalige hoofdredacteur- is gelukkig weer herstellende van een ongeval, we hopen dat ze na de zomervakantie ons weer gaat verrassen met haar bijdragen voor het NieuwsBulletin. We wensen haar veel beterschap.

We hopen u in het najaar op een van onze bijeenkomsten te zien en wensen u een fijne zomer toe!

Met hartelijke groet, het bestuur

Thema: persoonlijk

In deze rubriek bespreken we persoonlijke ervaringen, getuigenissen en reflecties op het verleden.

Dick Woudenberg, voormalig voorzitter van Herkenning geeft in het boek van Mischa Cohen opnieuw een zeer bijzondere inkijk in zijn persoonlijke geschiedenis.

Jongeren van de nieuwe tijd

In de jaren dertig van de twintigste eeuw ging de opkomst van bewegingen zoals het fascisme en het nationaal-socialisme gepaard met speciale aandacht voor de jeugd.

In deze bewegingen was voor het vestigen van een nieuwe, betere wereldorde veel hoop gevestigd op jongeren, die op de puinhopen van het door oorlogen geteisterde Europa in jeugdbewegingen verzameld, een andere wereld zouden realiseren, gestoeld op flinkheid, tucht, discipline, solidariteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Binnen het fascisme, het nationaal-socialisme en overigens in enigszins vergelijkbare vorm binnen de socialistische beweging en de kerken, ontstonden jeugdverenigingen, waar jongeren samen kwamen, sport en spel beoefenden en opgroeiden met een bepaald politiek gedachtengoed, dat hoorde bij de zuil waarin ze opgroeiden.

Germaanse jeugd

Het nationaal-socialisme en het fascisme blonken uit in het voor zich winnen van de jeugd, met professionele propaganda.

Ook in Nederland ontstond vanuit de NSB een jeugdbeweging: de Nationale Jeugdstorm. Tussen 1934 en 1945 werden veel kinderen van NSB-ouders als vanzelfsprekend lid van de NJS. Thuis lazen de ouders 'Volk en Vaderland'. In 'De stormmeeuw', het blad van de NJS, werden kinderen spelenderwijs ingewijd in het nationaal-socialistische gedachtengoed.

Aanvankelijk (voor 1936) gebeurde dit vrij subtiel, later steeds explicieter. Deze kinderen groeiden op met een geleidelijke, steeds vanzelfsprekender indoctrinatie met nationaal-socialistische gedachten. Zij leerden te geloven in 'de nieuwe tijd' en voelden zich verbonden met het appel om een Germaanse jeugd te vormen.

Vanuit een modern, 21^e eeuwse perspectief is het moeilijk voorstelbaar dat de omstandigheden in de jaren dertig logischerwijs een vruchtbare bodem vormden voor het wortelen van nationaal-socialistisch gedachtengoed in de geesten van NSB-ouders en hun kinderen. Politieke ontwikkelingen, persoonlijke omstandigheden, propaganda en toeval speelden allemaal een rol.

Over de omstandigheden die een rol speelden in het leven van Dick Woudenberg, schreef Mischa Cohen een prachtig boek: De Nazi-leerling, uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact..



Boekomslag De Nazi-leerling

De Nazi-leerling

In zijn boek 'De Nazi-leerling', gebaseerd op gesprekken met Dick Woudenberg, beschrijft journalist Mischa Cohen op onnavolgbare wijze hoe de vader van Dick, geboren in de Jodenbuurt in Amsterdam, een belangrijk voorman van de NSB in IJmuiden werd en hoe de kinderen Woudenberg, zo ook Dick, als vanzelf opgroeiden binnen de nationaal-socialistische jeugdbeweging. Deze geschiedenis is zo opgeschreven dat het allemaal volstrekt logisch lijkt. Dat is een verdienste van de schrijver, die de gebeurtenissen als het ware van binnenuit weet te beschrijven, zodat de geschiedenis zich voor de ogen van de lezer voltrekt.

Het boek begint met een ontmoeting kort na de oorlog tussen vader en zoon Woudenberg in de gevangenis. Dick bezoekt zijn vader voorafgaand aan zijn proces, en weet niet of hij de doodstraf zal ontlopen. Na afloop van het bezoek voelt hij zich in de steek gelaten en hulpeloos.

Dick was aan het begin van de tweede wereldoorlog 12 jaar oud. Hij zal zich de rest van zijn leven blijven verhouden tot deze erfenis, waaraan hij deelnam.



Dick Woudenberg. Foto: Frank Ruiter, NRC

Dick's ouders

In de eerste hoofdstukken van het boek wordt verhaald hoe de ouders van Dick in IJmuiden een handel in zeevis hadden opgebouwd en hoe vader op zakenreis in Duitsland onder de indruk raakte van Hitler's aanpak van de crisis. Dick's vader wordt gegrepen door het enthousiasme van kennissen, die hem aansporen ook lid te worden van de NSB in IJmuiden.

Na de verkiezingen van 1937 wordt Dick door ouders van klasgenootjes als ongewenst speelkameraadje gezien en wordt hem duidelijk dat de NSB door sommigen gehaat wordt. Hij gaat steeds meer deelnemen aan bijeenkomsten van de NJS en voelt zich daar geaccepteerd. Dick's vader krijgt een steeds belangrijker rol binnen de lokale en later de landelijke NSB-organisatie. Dick groeit op tussen en met NSB-leiders en maakt de stormachtige politieke gebeurtenissen vlak voor het uitbreken van de oorlog van nabij mee. Na de capitulatie wordt hij op school als vuile NSB-er bestempeld. De treiterijen op school worden in het eerste oorlogsjaar onhoudbaar en Dick wordt uiteindelijk van school gehaald en naar een speciale school voor NSB-kinderen in Schaarsbergen gestuurd.

Familieverhoudingen

In de familie Woudenberg was niet iedereen het nationaal-socialistische gedachtegoed toegedaan. Er ontstaat ruzie met verschillende familieleden. Indringend wordt beschreven hoe twee broers Woudenberg zwijgend rondom het graf van hun moeder staan, die in de oorlog sterft. De een social-democraat, de ander nationaal-socialistisch. Zij spreken niet met elkaar en ook Dick wordt nietegroet.

Nationaal-socialistische vorming

In de volgende hoofdstukken lezen we hoe de opvoeding op school de leerlingen langzaam maar zeker doordrenkt van nationaal-socialistische gedachten zoals het superioriteitsdenken, het onderscheid tussen bevolkingsgroepen en geleidelijk ook het Joodse probleem.

In de loop van de oorlog komt Dick op andere scholen terecht en uiteindelijk belandt hij op een echte Nazi-leerschool: de Reichsschule in Valkenburg.

Met veel gevoel voor detail wordt beschreven hoe Dick en zijn klasgenoten hier gevormd worden tot Nazi-leerlingen, die geen kritische vragen mogen stellen.

In alle lessen wordt het nationaal-socialisme verwerkt, van biologie tot muziek, van literatuurles tot geschiedenis.

Deze systematische aanpak, het onderdrukken van afwijkende opvattingen en het gebrek aan contact met anders denkenden, zorgen er uiteindelijk voor dat de jongens zich zonder voorbehoud toewijden aan hun nationaal-socialistische opdracht.

In april 1945, vlak voor het einde van de oorlog, wordt Dick uiteindelijk met enkele klasgenootjes nog ingelijfd bij een SS-regiment. Een warrige tocht van enkele weken eindigt in mei 1945 met Britse krijgsgevangenschap. De oorlog is voorbij. Dick wordt bij terugkomst in Nederland geïnterneerd in Kamp Vught en wordt vervolgens naar Kamp Almere gestuurd waar hij tezamen met andere jongeren wordt gedeprogrammeerd.

Het boek eindigt met de beschrijving van het moeizaam weer oppakken van de scherven van zijn leven in de naoorlogse periode. Een opleiding, een baan, dienstplicht, het verloopt allemaal met horten en stoten. Een nationaal-socialistisch verleden laat zich niet zomaar afschudden. Wie wil weten hoe dat voelt, leze dit prachtige boek.

Rosanne Buis



Auteur Mischa Cohen

Thema: *relevant*

In deze rubriek bespreken we boeken, films voorstellingen en tentoonstellingen die cultureel, maatschappelijk relevant of historisch interessant zijn en verband houden met het gedachtengoed van Herkenning.

Kring 71. De NSB in het Westland.

Auteur: Philip van den Berg.

Uitgeverij. Stichting Regionaal Geschiedkundig Onderzoek.

Historicus Philip van den Berg heeft een zeer lezenswaardig boek geschreven over de NSB in het Westland. Elders in dit blad vindt u nog een impressie van het symposium over dit onderwerp, dat veel aandacht heeft gekregen in deze regio. Wat maakt dit boek van belang?

Doel van deze studie was om te komen tot een historisch verantwoorde en sociaal-maatschappelijke visie op een regionale NSB beweging. Daarvoor heeft van den Berg onder meer uitgebreid archief onderzoek gedaan in het arcief van de bijzondere rechtspleging en in regionale en gemeentearchieven.



© FOTO THIERRY SCHUT
Philip van den Berg deed jarenlang onderzoek naar de NSB in Westland, met het boek Kring 71 als resultaat.

Foto auteur Philip van den Berg door Thierry Schut

Streven in crisistijd

Hij neemt de lezer mee in de ontwikkelingen van de NSB in Nederland in de crisisjaren en de rol van rechts autoritaire bewegingen in een regio als het Westland. In deze overwegend christelijke omgeving was ook de rol van de katholieke en gereformeerde kerk bij het geven van tegengas tegen deze ontwikkeling van groot belang. Toch maakten veel Westlanders in de crisisjaren de overstap naar de NSB, omdat haar ideologie – het streven naar een derde weg waarin het algemeen belang boven het persoonlijk belang gaat – velen aansprak.

Van den Berg haalt een voorbeeld aan van de sjoemelende burgemeester van 's Gravenzande die

daarmee weg kwam. Dit werd door velen gezien als een voorbeeld van de heersende vriendjespolitiek en regenteske houding van lokale bestuurders.



Onderzoek bewijst: Westlandse NSB'ers waren betrokken burgers die zich veel zorgen maakten

Historicus waagt zich aan één van laatste Nederlandse taboes

05-04-2017, 11:43 Tags: *nsb, Westland*

Bron: Bert Brussen ThePostOnline

Fanatieke nazi's of gematigde nationalisten?

Voor ons is zeker interessant dat van den Berg ook aandacht besteedt aan de huidige discussie over hoe er tegen NSB leden moet worden aangekeken. Hij schetst de ontwikkeling van goed-fout denken naar rekening houden met alle tinten grijs. De discussie rond de publicatie van Dick Kampman 'De NSB en de NSB'ers' heeft van den Berg ertoe gebracht om in zijn onderzoek specifiek aandacht te besteden aan het feit of „foute Westlanders“ nu fanatieke nazi's waren of gematigde nationalist.

Zijn conclusie is dat deze Westlanders zich voornamelijk inzetten voor maatschappelijke organisaties als Winterhulp, de Oost-compagnie en de gilden. Wel was er veel animo voor de Landwacht en andere paramilitaire organisaties, ook meldden zich verhoudingsgewijs veel Westlanders voor de Waffen-SS.

Waarom deed men dat? Er was een scala aan beweegredenen, variërend van persoonlijke redenen, afkeer van het Communisme tot strijden voor een op de NSB ideologie gebaseerde staat.

Ook onderzoek naar het waarom van het lid worden van de NSB laat zien dat' dit vooral geïnspireerd was door opportunistische en economische motieven. De invloed van de NSB in de jaren dertig was op het lokale vlak niet groot. Dat veranderde in de jaren 40-45 toen lokale bestuurders meer invloed kregen en ook de NSB-ideologie verhardde.

Rol van de kerk

Van den Berg besteedt aandacht aan de houding van de drie kerkgenootschappen die een grote rol speelden bij de groei en ontwikkeling van de NSB in het Westland. De Katholieke en Gererormeerde kerk waren streng en liefdeloos t.o.v. de 'foute broeders en zusters', terwijl bij de Nederlands Hervormde kerk veel leden lid waren van de NSB. Van den Berg betreurt het dat hij geen onderzoek kon doen naar de oorzaken, omdat de NH kerk geen medewerking wilde verlenen. Het taboe is nog niet verdwenen!

Collectief geheugen

In zijn slotbeschouwing troffen mij nog twee zaken: Van den Berg pleit voor veel meer onderzoek naar de NSB op het platteland omdat de uitkomsten van zijn onderzoek verschillen van die van onderzoeken die zich richten op stedelijke gebieden. Dat komt overeen met wat wij als Herkenning ook merken: in de stad is het NSB verleden van haar bewoners – op enkele markante vertegenwoordigers na - allang vervluchtigd, op het platteland is de herinnering onderdeel van het collectieve geheugen.

Ook is er volgens van den Berg behoefte aan meer gestandaardiseerd wetenschappelijk onderzoek naar foute Nederlanders en een gezamenlijk onderzoeksproject. Als dat resulteert in een zelfde soort gedegen en genuanceerd onderzoek als dat van van den Berg kunnen we dat alleen maar toejuichen.

Cuny Holthuis-Buve

De doem van mijn vader

Auteur Erik Orendi . Uitgeverij: Tobi Vroegh

Het oorlogsperspectief in Nederland is gefocust op de holocaust, het verzet en op afstand de oorlog in Nederlands-Indie – in die volgorde van belangrijkheid. Wat er verder is gebeurd komt maar mondjesmaat in de publiciteit, waardoor er veel interessante oorlogsgeschiedenissen aan ons voorbij gaan. Het boek van Erik Orendi laat zien wat het betekent om een Duits-Roemeense vader en een Nederlandse moeder te hebben. Erik heeft als kind van een foute vader ook bij Herkenning in een praatgroep gezeten.



Duitse kant

De grootouders Orendi kwam uit een streek in het noorden van Roemenie waar zich al in de 12e eeuw mensen uit het Rijnland vestigden. Harde werkers die hun zaken goed op orde hadden, en die altijd Duits zijn blijven spreken. Schrijfster en nobelprijswinnares Herta Muller komt daar ook vandaan.

In WOII kozen velen van hen de Duitse kant. Vader Orendi ging als jonge man bij de Luftwaffe en werd aan het eind van de oorlog door de Russen krijgsgevangen gemaakt. Dat betekende een tocht door gevangenkampen – Sachsenhausen in de toenmalige DDR en vervolgens naar Siberie in de Goelag. Pas in 1956 – nadat Adenauer had gedreigd de betrekkingen te verbreken - komt hij vrij: verzwakt, getraumatiseerd, maar niet gebroken. Hij weet aan het werk te komen in Oostenrijk, waar hij Eriks moeder ontmoet die daar op vakantie was. Een keurig Baarns meisje, dat verliefd wordt op een knappe man, die bij haar thuis niet echt welkom is.

Oorlogstrauma

Het stel gaat in Duitsland wonen, waar Erik en zijn broer worden geboren. Wetend wat een oorlogstrauma met mensen doet, voel je aan dat dit niet goed kan gaan. Uiteindelijk loopt dit huwelijk spaak en vertrekt vader Orendi zonder opgaaf van reden. Voor de moeder van Erik blijft dit onbegrijpelijk en voor hemzelf ook, maar hij gaat wel zo nu en dan naar zijn vader, die weer een relatie heeft en in Duitsland werkt als gevangenisbewaarder!

Zijn zoektocht naar wat voor man zijn vader is, en hoe dat hem heeft beïnvloed, is het frame waaraan dit boek is opgehangen. Je wordt als het ware zijn levensgeschiedenis en die van zijn familie ingezogen, waardoor je stukje bij beetje zicht krijgt op de impact daarvan op alle betrokkenen. Heel knap gedaan en boeiend tot de laatste bladzijde.

Cuny Holthuis-Buve

Thema: *uitgelicht*

In deze rubriek bespreken we een actueel onderwerp, bijzondere ontmoetingen en interessante discussies die verband houden met het spreken over ons verleden.

Symposium 'Het gezicht achter de NSB'

Op 6 april jl. bezochten we in 's Gravenzande het symposium 'Het gezicht achter de NSB'. Het symposium was georganiseerd door drs. Philip van den Berg, die als historicus jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de beweegredenen van Westlanders om lid te worden van de NSB. Zijn boek kwam onder de titel 'Kring 71: de NSB in het Westland' op dezelfde datum uit.



Jaren lang taboe

Wij waren buitengewoon geïnteresseerd hoe in het Westland werd aangekeken tegen de rol van de NSB voor, tijdens en na de oorlog. Om met Carla te spreken: 'Als kind van een NSB'er uit het Westland werd ik buiten de gemeenschap gesloten, vanwege de rol van mijn vader tijdens de oorlog. NSB'ers waren landverraders en die uitsluiting heeft een groot stempel gedrukt op mijn ouders en mij, als kind. Het onderwerp was jarenlang taboe.'

Wij waren benieuwd of dat taboe in het Westland was doorbroken. Het moet gezegd, wij hebben een

buitengewoon goede dag gehad. We konden het verhaal over onze lotgevallen in onze jeugd en daarna goed kwijt aan de Westlanders die het symposium bezochten.

Evenwichtiger beeld

We ondervonden een coöperatieve houding bij onze zoektocht om een scherper beeld te krijgen van wat er vooral in de periode direct na de oorlog met de ouders van Carla is gebeurd. Het hoeft geen betoog dat dit voornamelijk mensen waren die vanuit hun betrokkenheid in en bij de Stichting Regionaal Geschiedkundig onderzoek (SRGO) op zoek zijn naar 'feiten' in plaats van 'meningen'. Maar ook vanuit oprecht meeleven met de kinderen van 'foute' ouders, die tot op heden de gevolgen ondervinden van de keuzes, die hun ouders hebben gemaakt. Dat motiveert hen om zoveel mogelijk informatie boven water te halen om een evenwichtiger beeld te scheppen van de keuzes, die mensen in de Tweede Wereldoorlog maakten. In hun zoektocht worden ook zij vandaag de dag nog geconfronteerd met het taboe dat rust op het oorlogsverleden van de als 'foute burgers' gemerkte Westlanders.

In een viertal lezingen werd het thema van het symposium 'het gezicht achter de NSB' gepresenteerd.

Dr. Frank van Riet, historicus en politiemans hield de 1e lezing over de politie en het nationaal socialisme. De tweede lezing werd verzorgd door **prof. Dr. Peter Romijn**, medewerker bij het NIOD, die contemporaine geschiedenis heeft gestudeerd. Hij is gepromoveerd op onderzoek naar het proces van zuivering na de tweede Wereldoorlog. Peter Romijn ging in op de idealen die de NSB koesterde richting het lokale bestuur.

De derde lezing werd verzorgd door **Dr. Ewart Bosma**, geschiedenisdocent en raadslid van de SGP. Ewart Bosma legde in zijn lezing het accent op de rol van ds. Kersten en de verhouding tussen de SGP en de NSB in de jaren dertig van de vorige eeuw. De vierde lezing werd verzorgd door historicus drs. **Robin te Slaa**. Hij werkt samen met Edwin Klein aan een driedelig geschiedwerk over de NSB. Robin te Slaa ging in op de vraag hoe radicaal de NSB was. Tenslotte vatte historicus **prof. dr. James Kennedy**, de lezingen samen met een blik naar het heden.

Lees verder op www.werkgroepherkenning.nl/ symposium Westland.

Al met al blijft het beeld over de NSB-ers niet rooskleurig, maar het was goed kennis te nemen van de achtergronden, die maakten dat zij handelden, zoals zij gehandeld hebben.

Ger en Carla van der Kruijt-Iwema

Thema: *interactief*

In deze rubriek plaatsen we oproepen en verzoeken om contact en informatie. Wilt u een oproep doen of een bericht opgeven voor deze rubriek? Stuur dan een mail naar het secretariaat.

Contactmiddag voor donateurs op 2 september

Graag nodigen wij u uit voor een contactmiddag op zaterdag 2 september a.s. in de Amershof in Amersfoort.



Deze middag zal Janny de Heer praten over haar boek 'De Barones', een boek over de geschiedenis van een kind van foute ouders. Haar boek is ook besproken in ons NieuwsBulletin van december jl.

Wanneer: zaterdag 2 september 13-17 uur
Waar: de Amershof in Amersfoort

De middag begint om 13.00 en we hebben de tijd tot 17.00 uur om na te praten. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Heeft u interesse, reageer dan snel.
Graag voor 20 juli aanmelden

U kunt zich opgeven door € 10,- over te maken naar Stichting Werkgroep Herkenning rekeningnummer NL24 INGB 0005 2857 97 onder vermelding van: Bijdrage contactmiddag 2 september. Wij verzoeken u om uzelf vóór 20 juli op te geven, omdat wij het aantal deelnemers een maand tevoren moeten opgeven i.v.m. de grootte van de zaal.

Wij verheugen ons op uw komst!

Samen naar het CABR?

We horen regelmatig van onze donateurs dat zij er tegen aan hikken om in het Nationaal Archief de stukken uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging te raadplegen, die hun familieleden aangaan. Dat is begrijpelijk; het is vaak een emotionele aangelegenheid. Mocht u het prettig vinden dat iemand met u meegaat, stuurt u dan een mailtje naar secretariaat@herkenning.nl. Dan gaan we op zoek naar

iemand die met u mee wil gaan.

Herhaald verzoek om hulp

Wie kan mij helpen aan gedichten over ervaringen in de strafkampen en/of (in het geheim genomen) foto's van het leven in de kampen. Ik heet Bernard Schut. Ik schrijf een boek over de eerste jaren na de oorlog, waarin ik aandacht besteed aan de strafkampen voor gevangenen genomen leden van de NSB. Ik hoop dat u mij kunt helpen en in dat geval direct of via uw bestuurslid Jeanne Diele-Staal contact met mij opneemt.

Bernard Schut
Lassuslaan 58
3723 LL Bilthoven
030-2284676
schut.04@hetnet.nl

Verzoek om informatie over kaalknippen

Ik ben Rianne Oosterom en doe sinds het afronden van mijn studie geschiedenis (2013) onderzoek naar het kaalknippen van 'moffenmeiden'. Er is weinig bekend over hoe dat ging, terwijl de geschiedenis volgens mij veel laat zien over de mankementen van het goed-fout denken.

Ik interviewde de afgelopen jaren veel omstanders en daaruit vloeide vorig jaar mei de tentoonstelling 'Geknipt voor de vijand' voort in het Volksbuurtmuseum te Utrecht. Verhalen die ik al verzameld heb, zijn te lezen op www.gekniptvoordevijand.nl

Omdat deze tentoonstelling veel losmaakte, schrijf ik momenteel een boek bij uitgeverij Meulenhoff over het kaalknippen. Daarvoor doe ik op mijn vrije dagen (ik werk als journalist bij Trouw) onderzoek. Ik speur nog steeds naar verhalen over het kaalknippen van Nederlandse vrouwen, en ben met name geïnteresseerd in wat de kinderen van deze vrouwen hierover weten.

Daarom klop ik ook graag bij Werkgroep Herkenning aan. Als u mij verder kunt en wilt helpen, kunt u een mail sturen naar post@gekniptvoordevijand.nl. U kunt mij ook telefonisch bereiken op: **0620445491**. Uw informatie zal vanzelfsprekend vertrouwelijk worden behandeld, anonimiteit is zo nodig verzekerd.

Forum Herkenning

Op <http://www.werkgroepherkenning.nl/forum/> vindt u ervaringen van deelnemers. Als donateur van Herkenning kunt u op het forum komen. Wel even aanmelden via secretariaat@werkgroepherkenning.nl



Informatie over Stichting Werkgroep Herkenning

Secretariaat

Grotekreek 28
8032 JD Zwolle
0633057003
E-mail: secretariaat@werkgroepherkenning.nl
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het secretariaat

Landelijke hulptelefoon

06 33057003

Bestuur

Cuny Holthuis-Buve, voorzitter
Herman Schouten, penningmeester
Frans ten Veen, webbeheerder en ondersteuner bestuur
Jeanne Diele-Staal, secretaris en portefeuillehouder hulpverlening
Rosanne Buis, lid en eindredacteur NieuwsBulletin

Redactie Bulletin:

Cuny Holthuis-Buve
Rosanne Buis
Secretariaat@werkgroepherkenning.nl

Website

Voor het laatste nieuws over activiteiten van de Werkgroep Herkenning en over andere zaken die voor de doelgroep van Herkenning van belang kunnen zijn, raadpleeg:
www.werkgroepherkenning.nl

Donateur worden van Herkenning?

U kunt donateur worden van de Stichting Werkgroep Herkenning. U ontvangt dan ons nieuwsbulletin dat eens per kwartaal verschijnt. Ook kunt u deelnemen aan de activiteiten die onze Stichting organiseert. De Stichting vraagt van de donateurs een jaarlijkse bijdrage van € 20, In verband met de hoge portokosten wordt aan donateurs die het Bulletin per post ontvangen € 27,50 gevraagd. Een hogere bijdrage is uiteraard welkom. Kunt u een bedrag van € 20,00 niet missen, dan mag dat geen belemmering zijn om u te laten inschrijven, elke andere lagere bijdrage is welkom. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL24INGB0005285797. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de penningmeester.



Inzage dossiers CABR

Het is voor verwanten/nabestaanden mogelijk om bij het Nationaal Archief in Den Haag een dossier van een familielid in te zien in het Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging. Daar zijn echter voorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie kunt u het secretariaat bellen of mailen.

Uw bijdrage

De redactie bekijkt binnengekomen stukken op: leesbaarheid, consistentie, -lengte van de tekst in verhouding tot de beschikbare ruimte. Indien nodig wordt met de schrijver van de tekst overleg gepleegd. De inhoud van de stukken mag niet strijdig zijn met de doelstellingen van Herkenning. Als een bijdrage van iemand wordt opgenomen, geldt dat de redactie voor de inhoud ervan geen verantwoordelijkheid draagt.

COLOFON

Het Bulletin is een uitgave van Stichting Werkgroep Herkenning. Het doel van de Werkgroep is het bevorderen van hulpverlening aan hen die in hun persoonlijk en/of maatschappelijk leven moeilijkheden ondervinden, doordat een of beide (groot)ouder(s) aan de kant van de bezetter stond(en) dan wel tot de bezetter behoorde(n) en het bekendheid geven aan de problematiek van deze groepering. De Werkgroep is niet verbonden aan enige politieke partij, levensbeschouwelijke stroming of kerkelijk genootschap. De Werkgroep distantieert zich nadrukkelijk van elke vorm van of sympathie voor (neo)fascisme en (neo)nazisme.