

Ik ben Michael, 52 jaar, en kleinkind van een 'foute' Nederlandse grootmoeder.

Mijn grootmoeder is in **oktober 1944** gearresteerd en geïnterneerd in Kamp Vught, nadat de zuidelijke Nederlanden waren bevrijdt. Het kamp waar ook Tanja is geboren. Zij had twee zoons bij zich. Een baby van 2 maanden en mijn vader van 3. Zij werd gearresteerd, omdat zij een kind kreeg van een Duitse SS-soldaat. Mijn vader is geboren als Günter Hans op 21 juni 1941 in een Lebensborn-kliniek in Steinhöring, vlakbij München. Dit was de eerste kliniek die was opgezet door Heinrich Himmler om een zuiver Arisch ras te creëren. Hier hebben ze meerdere malen geprobeerd haar baby van haar af te nemen.

Mijn grootmoeder ontmoette de Duitse soldaat, in het voor haar 'onbekende' Vught, waar ze vlak voor het uitbreken van WO2 met haar kersverse echtgenoot naartoe was verhuisd vanuit Den Haag, haar familie achterlatend. Zij was 27 jaren jong en net 3 maanden weduwe van haar man, een wachtmeester bij Huzaren regiment Motorrijders, die bij het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940 gewond is geraakt in gevecht met de Duitsers bij de slag om Mill en 2 dagen later aan zijn verwondingen is overleden.

Na de arrestatie werd mijn vader gescheiden van zijn moeder in diverse kindertehuizen en bij particulieren ondergebracht en kwam na ruim 1,5 jaar met gehoorbeschadiging en trauma terug bij zijn moeder. Zij werd naast haar internering ook veroordeeld tot 10 jaar statenloos.

Na de oorlog werd er in de familie over gezwegen. Kreeg mijn vader een andere roepnaam John, en heeft mijn grootmoeder haar kinderen en haar omgeving vertelt dat ze was verkracht door een Duitse SS soldaat. Deze 'keuzes' hebben doorgewerkt in onze familie. Echter ... Verklaringen van mijn grootmoeder, die in het CABR-dossier zijn opgenomen, vertellen een ander verhaal, en zeker geen verkrachting.

U zult begrijpen dat mijn vader nooit op zoek is gegaan naar zijn biologische vader.

Vanaf 1 januari zijn deze dossiers openbaar en digitaal doorzoekbaar. Je kunt dus dan thuis op de bank zoeken op familienamen en bekijken welke informatie beschikbaar is. Maar ook kun je namen tegen komen van Joodse personen, het Verzet, burgemeesters, politici, politiemensen, militairen, etc. Zo ook de namen van mijn grootmoeder, Duitse grootvader, oudoom, stiefopa, vader, oom, onderduikers en burens van mijn grootmoeder etc.

Tot 2020 had ik daar geen weet van, omdat dit in mijn familie is verzwegen en verborgen gehouden. Ik heb mijn verhaal met hulp van de archieven mogen en

kunnen uitzoeken, en ben blij dat ik dit heb gedaan, want hierdoor ben ik dichterbij mijn vader en grootmoeder gekomen. En word ik hier niet meer door verrast.

Ik hoop dat we 'respectvol' omgaan met de informatie die vrijkomt. En dat wij ervan leren en tijd nemen om de nuances te onderzoeken en niet te 'snel' te oordelen...